

“It Dockummer Bokaaltsje”

Afgelopen woensdag 30 september hebben wij weer deelgenomen aan het jaarlijkse voetbal toernooi voor praktijkscholen in Dokkum.



Dit jaar waren wij op voorhand èèn van de favorieten voor de titel en dat baarde de coaches enige zorgen want zouden wij deze favorieten rol wel waar kunnen maken? Aan zelf vertrouwen bij de spelers lag het niet want de praatjes van te voren waren meer dan goed of zou dit door een stukje spanning komen?

Wij waren ingedeeld in poule 2 samen met; Singelland, De Diken en Comenius 2. De eerste wedstrijd van ons was tegen De Diken uit Sneek en dit was een aardige tegenstander, dat wisten we nog van voorgaande jaren dus we zouden na de wedstrijd gelijk weten waar we zouden staan. Het begin was dan ook moeizaam en er leek wel wat zand te zitten in de motor van de Brêge en dat was duidelijk te zien. Was dit de spanning? Of onderschatting? Of hadden we de vorm niet?

Wel was iedereen zich er van bewust dat we een goed resultaat neer moesten zetten voor het vervolg van de dag en gelukkig duurde het niet lang voordat de eerste goal binnen viel en je zag dat met elke goal die

we maakten het spel beter werd en het duurde dan ook niet lang voor de tweede goal binnen viel. Door onoplettendheid kregen we helaas toch onnodig een goal tegen waardoor het gelijk weer even spannend werd maar het duurde niet lang voordat we het verschil weer op twee doelpunten brachten waardoor we weer wat meer rust kregen.

Uiteindelijk wonnen we deze wedstrijd met 3-1 en de goals kwamen van: Milton, Ramin en Shabani.

De tweede wedstrijd in de poule speelden we tegen Comenius 2 en de kopjes bij ons stonden goed dus moesten we ervoor zorgen dat we het spel zoals we dat aan het eind van de vorige wedstrijd hadden vast hielden en dat was ook de opdracht die de mannen mee kregen.

Gelijk vanaf het fluit signaal waren de mannen scherp en dat zorgde er dan ook voor dat we deze wedstrijd met nog beter voetbal dan in de eerste wedstrijd wonnen met maar liefst 6-0.

De goals kwamen van: Milton, Wilger, Patrick 2x en Shabani 2x.

De spanning was er af en we waren los maar dan bedoel ik ook echt los, de trein van Piter Jelles de Brêge leek voor niemand meer te stoppen.

De derde poule wedstrijd was tegen Singelland en de opdracht die de mannen meekregen was om vooral deze focus vast te houden en niet te verslappen. Dit was voor de mannen geen enkel probleem want deze wedstrijd werd met goed voetbal met maar liefst 8-0 gewonnen!

Goals kwamen van: Milton, Wilger, Ramin 2x, Patrick 2x, Jan Ytse en Shabani.



Ongeslagen kampioen in de poule en door de naar de halve finales, hierin moesten we het opnemen tegen de kampioen van vorig jaar de JJ Boumanschool.

We waren ons er dan ook van bewust dat dit niet een makkelijk potje zou worden.

We konden gelukkig wel ons spel vast houden maar de goals lieten op zich wachten het duurde lang voordat we 1-0 voor kwamen en daardoor bleef het lang spannend, vlak voor tijd viel de 2-0 en doen liet Dokkum het lopen en maakten we ook nog de 3-0.

De goals kwamen van: Shabani, Shabani en Shabani en ware hattrick dus.

Op naar de finale waar we het op moesten nemen tegen Comenius 1 en hier hadden we nog een appeltje mee te schillen want voor de vakantie hebben wij van Comenius verloren op eigen veld en dat deed toen pijn. De mannen waren dan ook erg gebrand om dat vandaag recht te zetten en ervoor te zorgen dat de beker met ons mee naar huis ging.

Zo werd er vanaf onze kant alle middelen ingezet om te winnen, Mohammed had de belangrijkste taak die moest de gehele wedstrijd de coach van de tegen partij uit de wedstrijd praten (dhr. Bruinsma) en voor die taak is hij met vlag en wimpel geslaagd.

Christiaan die het hele toernooi zijn doel als een Leeuw verdedigde wist ook wat hij moest doen. De verdediging moest er staan als echte kerels en niets weg geven dit was voor Jan –Ytse en Kevin geen probleem Ramin die ook achterin speelde moet nog geleerd worden dat we in finales niet met buitenkant rechts uit verdedigen (hier kwam de 1-1 uit) dus die heeft dan ook de opdracht gekregen om wat minder naar Christiano Ronaldo te kijken.

Het middenveld daar stond bij ons Shabani en die wist dat als hij nog een keer met de beker naar huis wou het dit jaar moest gebeuren en zo speelde hij ook.

Vorin speelden bij ons Milton, Wilger en Patrick die elkaar met hun kwaliteiten prima aanvulden en zo konden wij er ook

op vertrouwen dat we altijd een goal zouden maken.

Het was een echte finale waar alles op en aanzat en gelukkig konden wij laten zien dat we dit keer de betere waren.

Met heel veel inzet en goed voetbal werd de finale tegen Comenius 1 met 3-1 gewonnen.

De goals werden gemaakt door: Wilger, Patrick en Shabani.



We konden terug kijken op een fantastische dag waarbij iedereen een groot compliment verdiende voor de inzet en het vertoonde gedrag.

